

Jönköpings läns dreverklubb 50-årsjubilerade

Jönköpings läns dreverklubb har firat 50-årsjubileum. Det gjorde man i Kulturhuset Sävsjö dit 90 personer kom. Bland dem var Mats Bårring från Bottnaryd och Jan-Erik Johansson från Eksjö som båda var med och bildade klubben 1956.

Till jubileet hade en historik över de 50 åren ställts samman.

Upphovet till klubben var att Svenska Dachbrachklubben bildades 1944. Den ändrade tre år senare namn till Svenska Dreverklubben och namnet drever kom till genom en omröstning.

Vår föregångare hade 234 medlemmar varav fyra var från Jönköpings län. 1953 bildades en dreverklubb i Kalmar län och 1956 var tiden mogen för en klubb även i Jönköpings län, berättar Kurt Jörgensen, som är klubbens ordförande sedan 1996.

Mats Bårring från Bottnaryd blev klubbens förste ordförande och i styrelsen ingick även Jan-Eric Johansson från Bellö. Båda fanns med vid jubileet och uppmärksammades lite extra. Mats Bårring skänkte också ett vandringspris till klubben att delas ut i samband med drevprov inom klubben.

Det var inte så stor verksamhet till en början och första året hade klubben 37 medlemmar. Antalet ökade inte så mycket de första 10-15 åren, men i slutet av 1970-talet och framförallt under 1980-talet tog det ordentlig fart. Toppåret vad gäller medlemmar var 1990. Då hade klubben 519 medlemmar. I dag har klubben cirka 450 medlemmar. Det första drevprovet genomfördes 1950 och har sedan dess varit en viktig del av klubbens verksamhet. Givetvis har medlemmarna under de 50 åren haft många duktiga hundar, som bland annat nått bra placeringar på SM-tävlingar.

Efter årsmötet blev det bankett med god mat, underhållning, tal och dans. Percy Bjenning från Sävsjö var toastmaster och han lockade fram många skratt under kvällen.

Grannklubbarna från Kronoberg och Östergötland var liksom Svenska Dreverklubben representerade och gratulerade jubilarerna. Även andra klubbar hade hört av sig med gratulationer på olika sätt. Lite senare på kvällen blev det dans till Ronnys orkester från Eksjö.

2006 är alltså ett jubileumsår och det kommer att märkas på olika sätt.

Vi kommer att ha en jubileumsutställning i Skillingaryd där alla klubbmedlemmar får ställa ut en hund vardera gratis och i höst ska vi ha ett drevprov där medlemmarna också får delta utan kostnad med en hund. Allt för att stimulera deltagande vid våra arrangemang, säger Kurt Jörgensen, som betonar att det är en livaktig klubb och en klubb som är den största i sitt slag i landet.